

# KERKGROET

Protestantse Gemeente Breda – Midden/Zuid

3 december 2017 13<sup>e</sup> Jaargang no. 44

Redactie: Joost Debets, tel. 5651635

Victor Witter, tel. 5600804

E-mailadres: [kerkgroetmiddenzuid@gmail.com](mailto:kerkgroetmiddenzuid@gmail.com)

## JOHANNESKERK



Voorganger  
Ouderling  
Diaken  
Organist  
Koster  
3<sup>e</sup> collecte

Kerk gesloten i.v.m. gezamenlijke dienst in de Markuskerk

### Zondag 10 december: 'Solidaridad'

Na de kerkdienst die in het teken staat van 'Solidaridad' worden in het Kerkenhuis tijdens het koffiedrinken allerlei dingen die verband houden met solidariteit ter verkoop aangeboden. Zoals daar zijn: de FairTradeproducten, zoals koffie, thee, hagelslag, chocolade en pindaas en uiteraard is dan ook de honing uit Arad verkrijgbaar evenals de handcrème en de lippenbalsem die Renata Tothpal zelf vervaardigde uit zuivere bijenwas.

## MARKUSKERK



Voorganger	Ds.	S. van Meggelen en
	Ds.	N. den Toom
Ouderling	Dhr.	R. Snijders
Diaken	Mw.	M. Smaling
ector	Mw.	A. Vlaardingebroek
Begroeting	Fam.	v.d. Zouwen
Organist	Dhr.	W. Wagenaar
Kindernevendienst	Mw.	A.de Vries
Koster	Dhr.	G. v. Mourik
3 <sup>e</sup> collecte	PKN Miss.	werk en kerkgroei

### Bij de dienst 1<sup>e</sup> Adventszondag

Vandaag twee voorgangers. Nu Niels den Toom ook in onze gemeente officieel afscheid neemt van zijn werk voor Aeneas geven we de dienst samen vorm met twee korte preken. Lezingen voor vanmorgen: **Jesaja 40: 1-11** en **Romeinen 13: 11-14**.

Over troost en een passende levensstijl gaat het. Een levensstijl die het daglicht kan verdragen. We zingen over de nacht die haast ten einde is. We hopen op een fijne dienst voor een ieder!

### Gedicht

Vandaag een wat traditioneel gedicht van Nel Benschop, maar zeer passend bij het thema van deze eerste Adventszondag:

*Gezeten in de duisternis,  
omringd door schaduw van de dood,  
dat zijn wij toch, o Heer, dat is  
juist onze dagelijkse nood.  
berooft van elke zekerheid,  
voor 't dreigende gevaar beducht  
van gif dat langzaam zich verspreidt  
door 't water heen en door de lucht;  
bevreesd voor onze medemens,  
voor 't eigen hart vol donkerheid,  
wanhopig stuitend op de grens  
die volken van elkander scheidt. –  
Kom als een vuur, dat ons verzengt,  
kom als de zon in onze nacht,  
kom als een Vorst die vrede brengt,  
kom Jezus, in mijn hart dat wacht!*

Met een hartelijke groet, ds. Saskia van Meggelen

### Bij de bloemschikking

De bloemschikking in deze adventsperiode verbeeldt teksten uit Jesaja, een boek van verwachting. In de teksten van Jesaja gaat het over de woestijn waarin we kunnen verzanden, over leven dat als gras is dat verdort en als een bloem die verwelkt. In de schraalheid en dorheid spreekt Jesaja over hoop en troost (Jes. 40), over zwaarden die ploegijzers worden (Jes. 2), over waterstromen die de woestijn doen juichen (Jes. 35), over een weg die begaanbaar is (Jes. 40), over een kind dat geboren zal worden en vrede zonder einde (Jes. 9). Jesaja's boek van verwachting ligt open in deze adventsweken, waarin we toeleven naar het kerstfeest.

### De bloemen

Namens de Johanneskerk gaan deze ter bemoediging naar mw. Menke van den Berg, Breedonk, app. 307. Namens de Markuskerk gaan deze met onze hartelijke dank voor de vele jaren dat zij hebben geassisteerd bij de diensten in de Breedonk naar mw Riek de Rouw, Barbaralaan 126, 4834 SM Breda en naar mw Aat van Vliet, Langendijk 7a, 4819 ES Breda. Er worden geen diensten meer gehouden in de Breedonk.

**We waren blij verrast** door de bloemengroet vanuit de Markuskerk j.l. zondag! Loes en Piet Winsemius hadden de moeite genomen om ze bij ons te brengen. We hadden zo een gezellige middag! Als u eens een "dagje Dordt" wilt doen bent u ook van harte welkom op de koffie of de thee! Hartelijke groeten, Rika en Frits Dillingh.

**Overweldigend** was de belangstelling en het medeleven bij het overlijden van onze **lieve Alie**.

Het heeft ons goedgedaan. Wij zullen het - wij zullen haar - nooit vergeten. Fam. Crans.

## Diaconie

De kar en bus voor de voedselbank staan vandaag weer voor u klaar. Geef a.u.b. met gulle hand. Hannie Bouman

## "De Koffieochtend" in de Markuskerk

Loop binnen voor een kopje koffie, van 10:30 tot 12:00 uur. "De Koffieochtend" is er op elke eerste dinsdag van de maand. De volgende "De Koffieochtend" is op 5 december  
Info: Miny Smaling, Aletta Vlaardingerbroek, Gijs van Mourik of Rob Snijders.

## Volgende week doopdienst

Volgende week, zondag 10 december, worden er in de Markuskerk twee kinderen gedoopt. Het gaat om Flore, de dochter van Sven van Wanrooij en Marleen van de Giessen en zusje van Beau; en om Lars, zoon van Diederik en Karen Meijering en broertje van Niels.

## ALGEMEEN

### Lief en Leed

Dhr. Jan Noordermeer, Liesstraat 54, 4838 GT Breda, heeft de operatie aan zijn voet goed doorstaan en was alweer thuis. Nu wordt hij vanavond opgenomen voor een kijkoperatie. Het gaat nu allemaal ineens heel snel, maar het is fijn dat er gehandeld wordt. We bidden om kracht en uitzicht. Dhr. Klaas de Kam, Bloemenblauwtje 4, 4814 TS Breda verblijft voor revalidatie in Aeneas, afd. Haagsemarkt Mevrouw Herma Smaling, Gerrit Rietveldplein 63, 4827 GK Breda, verblijft nu in Thebe Brabantpark, Kangoeroestraat 1, 4817 GA Breda, kamer 2404. We wensen beide sterkte. Mw. Menke van den Berg, Breedonk, is na een val erg kwetsbaar geworden. We hopen dat er nog herstel zal zijn en bidden voor haar om moed en vertrouwen. We leven mee met alle zieken en rouwenden en vragen voor hen om kracht en Gods nabijheid. Berichten voor deze rubriek kunt u doorgeven aan: Loes Winsemius, tel. 0765655595 e-mailadres: winsemius-korfker@versatel.nl.

### Gebedsintentie

We nemen het volgende over van de website van Kerk in Actie. Elke 1e zondag van de maand staan we stil bij vreemdelingendetentie, bij mensen die zonder strafblad toch achter slot en grendel zitten, bij levens die stilstaan buiten ons blikveld. U weet hoeveel mensen in deze wereld geen vrijheid kennen, er is een oorlog gaande in hun land, hun leven is in gevaar, er is honger, geen huis om in te wonen, dus vluchtten zij. O God, Wij bidden voor de mensen die op hun vlucht naar vrijheid gevangen zijn geraakt tussen vele grenzen, in vluchtelingenkampen gestopt en detentiecentra om daar te blijven, dag na dag, maand na maand, levend tussen hoop en vrees. We bidden voor de mensen hier in Detentiecentrum Zeist die niet in onze vrijheid mogen delen, maar terug moeten naar het land waar ze vandaan vluchtten. Alstublieft God, sta hen bij op hun lange weg naar de vrijheid. Amen.

## COLLECTEN

	JK	MK	26 nov.
Diaconie	€ 214.18	€ 118.30	
Kerk	€ 181.12	€ 155.90	
3 <sup>e</sup> collecte	€ 145.70	€ 150.95	
		(Voedselbank)	

## VOOR UW AGENDA

### Kopij S' Amen

Op dinsdag 5 december sluit de termijn om kopij in te leveren voor het kerstnummer van S'Amen.

Het adres voor foto's, en teksten is

[Samen@protestantsegemeentebreda.nl](mailto:Samen@protestantsegemeentebreda.nl)

U ontvangt een ontvangstbevestiging. Ger van Dooren.

### Voedselbank in de Johanneskerk

Op zondag 10 december kunt u in de Johanneskerk spullen brengen voor de Voedselbank Breda. De voedselbank heeft ook dit jaar weer behoefte aan pasta, conserven, zoet beleg, babyvoeding en non-food artikelen als shampoo, zeep, babyvoeding en luiers. De Diaconie wil u graag enthousiasmeren om als u boodschappen doet wat extra's te kopen en dit op zondag 10 december mee te nemen naar de Johanneskerk. De Diaconie zorgt voor vervoer naar de voedselbank. Heeft u geen tijd voor boodschappen? Een financiële bijdrage is uiteraard ook meer dan welkom. Wij nodigen u van harte uit om mee te doen! Bent u op 10 december niet in de gelegenheid om naar de Johanneskerk te komen en wilt u toch goederen beschikbaar stellen? Bel (06-52446042) of mail mij even ([Olga\\_Dekker@yahoo.com](mailto:Olga_Dekker@yahoo.com)). Ik haal het in overleg met u graag bij u op!

Namens de Diaconie, Olga van Gessel-Dekker

### Koor Odyssee

Het koor waarvan ik lid ben, geeft op 16 december om 20.00 uur een concert in de Johanneskerk. Ik vind het heel leuk om een keer in onze kerk te zingen. Het wordt een mooi Kerstconcert. Ik hoop dat ik ook velen van u mag ontmoeten! Kaarten kosten 7,50 en zijn verkrijgbaar bij de Vrije Boekhandel en via: [info@koorodysseebreda.nl](mailto:info@koorodysseebreda.nl). Met een hartelijke groet, ds. Saskia van Meggelen

### De eerstvolgende Kerkgroet

Deze verschijnt op **zondag 10 december 2017**. Kopij **uiterlijk donderdag 7 december 2017 vóór** 12.00 uur zenden aan: [kerkgroetmiddenzuid@gmail.com](mailto:kerkgroetmiddenzuid@gmail.com)