

# KERKGROET

Protestantse Gemeente Breda – Midden/Zuid

18 februari 2018 14<sup>e</sup> Jaargang no. 7

Redactie: Joost Debets, tel. 5651635

Victor Witter, tel. 5600804

E-mailadres: [kerkgroetmiddenzuid@gmail.com](mailto:kerkgroetmiddenzuid@gmail.com)

## JOHANNESKERK



<b>Voorganger</b>	Ds.	M. Wagenvoorde
<b>Ouderling</b>	Dhr.	A. Roobol
<b>Diaken</b>	Mw.	O.v. Gessel-Dekker
<b>Organist</b>	Dhr.	B.v. Kammen
<b>Koster</b>	Dhr.	H.v. Wijk
<b>3<sup>e</sup> collecte</b>		KIA 40 dagencollecte

### Bij de Dienst

De Veertig Dagentijd is begonnen. Na het carnaval komt het vasten. Ook in de Protestantse Kerk wordt er veel aan vasten gedaan. In ieder geval is het goed om 'geestelijk' te vasten. Om ons de komende tijd te concentreren op onze innerlijke mens. Op hoe wij met God leven en met onze naaste, Jezus volgen op zijn weg naar het kruis. Er wordt vandaag avondmaal gevierd. Een fijne dienst voor wie in de kerk zijn en voor wie thuis meevieren. Een goede zondag!

### Wil je vasten in de veertig dagen?

*Woorden van paus Franciscus:*

- Vast van pijn doen en zeg iets aardigs.
- Vast van somberheid en wordt gevuld met dankbaarheid.
- Vast van boosheid en wordt gevuld met geduld.
- Vast van pessimisme en wordt gevuld met hoop.
- Vast van zorgen en heb vertrouwen in God.
- Vast van klagen en overweeg eenvoud.
- Vast van druk en bid veel.
- Vast van bitterheid en vul je hart met vreugde.
- Vast van egoïsme en wees invoelend met anderen.
- Vast van wrok en verzoen je.
- Vast van woorden en wees stil zodat je kunt luisteren.

Met een hartelijke groet, ds. Saskia van Meggelen

### De bloemen

De bloemen gaan vandaag ter bemoediging naar mw. Wil Veen-Bouwmeester, Zuilenstraat 13. We leven met haar mee in het grote verdriet om het verlies van haar dochter.

### Bedankt

Het bemoedigend boekje bloemen dat we vorige week zondag van de Johanneskerkgemeenschap mochten ontvangen heeft ons echt goed gedaan. Langs deze weg hartelijk bedankt. Tini en Henk Zwaan

## MARKUSKERK



<b>Voorganger</b>	Ds.	W. Bisschop
<b>Ouderling</b>	Dhr.	W.v.d.Giessen
<b>Diaken</b>	Dhr.	H. Wessels
<b>Lector</b>	Mw.	A.v.Dooren
<b>Begroeting</b>	Fam.	v.d.Zouwen
<b>Organist</b>	Dhr.	B.Wevers
<b>Kindernevendienst</b>	Mw.	M.Verhagen
<b>Koster</b>	Dhr.	H.v.Wijngaarden
<b>3<sup>e</sup> collecte</b>		KIA 40 dagencollecte

### De bloemen

De bloemen uit de Markuskerk gaan met onze hartelijke groeten naar mw. Irma Jongsma, Meent 295.

### Voedselbank

Hartelijk dank voor alle etenswaren. Een kar vol deze keer. HEEL FIJN....Plus een bedrag van 34,75 euro, waarvoor we weer wat wasmiddelen kunnen kopen. Volgende actie begin maart. Vr.gr. HANNIE BOUMAN

### Liturgische bloemschikking tijdens de veertigdagentijd

Tijdens de veertigdagentijd willen wij de bloemschikking aanpassen aan het project van de kindernevendienst. Het thema van deze veertigdagentijd is: **Ik zorg voor jou** De (zorg) koffer zal in deze tijd centraal staan.

Eerste zondag veertigdagentijd:

### Thema: Ik zorg voor jou

Wees niet bang en laat je stem maar horen  
Want wie luisteren wil, die zal verstaan  
Wees niet bang, God voedt je met zijn woorden  
En zal alle wegen met je gaan.

### Expositie in de Voorhof

Een nieuwe expositie in de Voorhof van de Markuskerk, een mooi overzicht van het werk van Regina de Rooter. Kalligrafie in allerlei stijlen van klassiek tot heel modern. In deze ruimte komt haar werk tot zijn recht. Namens de interieur/kunstcommissie, Jan Lambrechts

### Voor de vitrinekast

"Vingerhoedjes uit allerlei landen", een verzameling van mijn schoonmoeder, resultaat van vele vakanties van familie en vrienden die een vingerhoedje voor haar meebrachten als souvenir. En een collectie die nog steeds groeit want ook onze kinderen houden deze traditie in ere. Karien van Mourik

## ALGEMEEN

### Lief en Leed

Dhr. Schuller, Grote Spie 333, verblijft nog in Aeneas, afd. Vlaszak, k. 18. Mw. Angenita Faure, Liesstraat, kwam weer thuis uit Merlinde. We hopen dat ze thuis verder mag opknappen. Mw. Irma Jongsma, Meent 295, 4817 NV Breda, is door rugklachten enige tijd aan huis gekluisterd. Sterkte toegewenst! We wensen alle zieken, herstellenden en rouwenden Gods nabijheid toe. Berichten voor deze rubriek kunt u doorgeven aan: Loes Winsemius, tel. 0765655595 e-mailadres: winsemius-korfker@versatel.nl.

### Gebedsintentie

We nemen de volgende intentie over van de website van Kerk in Actie: De 40dagentijdscampagne van Kerk in Actie staat in het teken van Onvoorwaardelijke liefde. Liefde die groter is dan ons hart. Als moeder wil je maar één ding voor je kind: een veilige plek om op te groeien en te spelen, hoop op een goede toekomst. En wat er ook gebeurt, je geeft niet op. Niet alleen moeders geven onvoorwaardelijke liefde. Wereldwijd vormen moeders, vaders, verzorgers én grootouders de ruggengraat van de samenleving: door hun inzet krijgen hun kinderen én hun gemeenschap nieuwe hoop en kracht.

Liefde die groter is dan ons hart, als U er bent wij roepen U om hulp omdat we niet weten waar we het anders zoeken moeten. Zie onze woede over zoveel onrechtvaardigheid in deze wereld, dit land, deze plaats. Zie ons verdriet over zoveel lijden, onze schaamte over wat mensen elkaar aandoen, ons berouw over alles wat we nalaten, onze spijt over wat we niet opbrengen. Zie ons Liefde die groter is dan ons hart als U er bent. Wij roepen U om hulp omdat we niet weten waar we het anders zoeken moeten. Help ons onze ogen te openen voor wat ons te doen staat, voor wat we kunnen doen, hoe klein en zonder betekenis het ook lijkt. Geef dat niets ons weerhoudt aan het licht te brengen wat gezien moet worden. Liefde die groter is dan ons hart, Zie ons, Help ons zien. Amen

### Nieuw magazine Petrus

Met vreugde presenteert de Protestants kerk in Nederland een nieuw magazine. Het tijdschrift heeft de naam Petrus. In het magazine staan verhalen van geloof hoop en liefde. In de hal van de Markuskerk ligt een in kijk-exemplaar. Belangstellenden ontvangen enkele keren per jaar een gratis exemplaar van Petrus om te laten zien dat de kerk een plek van bevrijding is die mensen troost, steun en zin geeft. In het blad staan eerlijke verhalen over geloof hoop en liefde. Soms ontroerend, soms vol twijfel en gebrek, maar altijd puur menselijk. Geloof en liefde houden we niet voor onszelf. Dat geven we blijmoedig door! U kunt een gratis exemplaar ontvangen voor u zelf of voor een ander door u aan te melden op [abonnement@petrusmagazine.nl](mailto:abonnement@petrusmagazine.nl) Vr.gr. Ger van Dooren

## VAKANTIEWEEK VOOR OUDEREN EN MENSEN DIE ZORG NODIG HEBBEN



In de periode van zaterdag 16 t/m zaterdag 23 juni 2018 wordt weer de jaarlijkse vakantieweek georganiseerd door de Werkgroep Vakantieweek West-Brabant. De diaconieën van de Protestantse kerken in West Brabant ondersteunen deze activiteit van harte. De week wordt gehouden in het nieuwe zorghotel op Landgoed Hydepark in Doorn. Het zorghotel is volledig aangepast voor mensen met een beperking.

Als u niet (meer) zelfstandig op vakantie kan, omdat u extra begeleiding of zorg nodig heeft en u wilt er graag eens een weekje tussenuit, dan kunt u zich aanmelden bij uw diaconie. U kunt er zorgeloos een weekje tussenuit, andere mensen ontmoeten, genieten van een ontspannen programma en van een bosrijke omgeving en alle aandacht krijgen van de vrijwilligers. Dit alles in een warme, vriendschappelijke en familiale sfeer.

Aan deze week kunnen zo'n 47 gasten deelnemen en er zijn circa 25 vrijwilligers die professionele zorg verlenen. Wilt u zich aanmelden voor deze bijzondere vakantie of meer weten over de kosten? Dan kunt u contact opnemen met een van uw diakenen, diaconaal medewerk(st)ers of ouderlingen.

Anmelden kan tot 31 maart 2018.

Bent u voor het eerst in de Johannes- of Markuskerk? Hartelijk welkom. Wij willen u beter leren kennen en hopen dat u zich snel bij ons thuis zult voelen. Wij nemen aan dat u die behoefte ook heeft. Schrijf uw naam, adres, woonplaats en telefoonnummer op een papiertje en deponeer dat in de collectezak. Wij nemen dan z.s.m. contact met u op. Wilt u onze Kerkgroet wekelijks digitaal ontvangen? Mail dan uw e-mail gegevens naar [kerkgroetmiddenzuid@gmail.com](mailto:kerkgroetmiddenzuid@gmail.com)

## COLLECTEN

	JK	MK	11 febr..
Baja	€ 98.10	€ 70.10	
Kerk	€ 100.90	€ 55.30	
3 <sup>e</sup> collecte	€ 122.20	€ 79.60	
	(KIA Werelddiaconaat)		

## VOOR UW AGENDA

### De eerstvolgende Kerkgroet

Deze verschijnt op zondag 25 februari 2018.

Kopij uiterlijk donderdag 22 februari 2018 vóór 12.00 uur zenden aan: [kerkgroetmiddenzuid@gmail.com](mailto:kerkgroetmiddenzuid@gmail.com)