

KERKGROET

Protestantse Gemeente Breda – Midden/Zuid

25 maart 2018 14^e Jaargang no. 12

Redactie: Joost Debets, tel. 5651635

Victor Witter, tel. 5600804

E-mailadres: kerkgroetmiddenzuid@gmail.com

JOHANNESKERK



Voorganger	Ds.	T. van Prooijen
Ouderling	Mw.	K. Visser-Schönbeck
Diaken	Dhr.	L. Geschiere
Organist	Dhr.	B. van Kammen
Koster	Dhr.	H. van Wijk
3^e collecte	KIA:	Palmzondag

Bij de dienst

Vandaag is het Palmzondag. In deze gezamenlijke dienst horen en zingen we over de intocht van Jezus in Jeruzalem. Zoals elk jaar maken de kinderen palmpaasstokken, waarmee ze aan het eind van de dienst de kerk in komen. Om voldoende tijd te hebben, gaan de kinderen iets eerder naar hun eigen ruimte dan anders. Voor ze weggaan, krijgen drie vierjarigen hun doopduif: Teddie Kuijsters, Hidde Houtzager en Guus van Meel. Zij mogen vandaag voor het eerst mee naar de kinderkerk! Er is een gedrukte liturgie, dus u hoeft geen liedboek van huis mee te nemen. Een goede zondag gewenst, ds. Ton van Prooijen

De bloemen

De bloemen uit deze gezamenlijke dienst in de Johanneskerk gaan met onze hartelijke gelukwensen naar ds. Saskia van Meggelen. Wij wensen haar kracht en zegen toe bij haar nieuwe taak. En er gaan ook bloemen naar Didi en Jan Hospers, Burgmeester van Gilsstraat 47. Didi werd afgelopen week geopereerd maar is inmiddels thuis. Van harte beterschap en sterkte voor hen beiden!

Bedankt!

Ik wil de gemeente bedanken voor de mooie bos bloemen die ik tijdens het verblijf in Aeneas en op mijn 88ste verjaardag kreeg. Sinds donderdag ben ik gelukkig weer thuis. Mevr. A.C. Verhagen-Heil / Argusvlinder 354 Mw. Irma Jongsma dankt iedereen hartelijk voor het medeleven tijdens haar verblijf in het ziekenhuis en Aeneas.

Van ons heengegaan

Op vrijdag 16 maart overleed Cornelis Jacobus Franciscus Maria – Cees – van Dongen, in de leeftijd van 79 jaar. Nadat zijn vrouw Adrie overleed, 3 jaar geleden, kon hij niet langer thuis wonen. Hij verbleef in Lucia. Ze hadden geen kinderen, maar hebben veel hulp gehad van een nicht en haar gezin. Cees was Rooms-katholiek maar wilde mee geregistreerd zijn met zijn vrouw en ontving bezoek vanuit

onze kerk, waar hij altijd blij mee was. Op donderdag 22 maart vond de uitvaart plaats waarna hij begraven werd bij zijn vrouw op het Haagveld.

Op zaterdag 17 maart overleed Wilhelmus – Wim – Bennaars, in de leeftijd van 78 jaar. Hij was van harte lid van onze gemeente, maar hij en zijn vrouw konden vanwege gezondheidsproblemen al lange tijd niet in de Johanneskerk komen. Daarbij bezochten ze de kerkdiensten in het Amphia, waar zij zo'n 30 jaar vrijwilliger bij de kerkdiensten zijn geweest. Afgelopen vrijdag vond de crematie plaats. We wensen zijn vrouw Connie en hun gezin, Gods troost en sterkte toe.

Witte donderdag

Op Witte Donderdag komen om 18.00 uur de jongeren van Next Level bij elkaar om te eten, voorafgaand aan de dienst. Ds. Saskia en Pieter van Veldhuijsen hebben de leiding. Groetjes! Saskia van Meggelen

MARKUSKERK

Vanwege de gezamenlijke dienst in de Johanneskerk is de Markuskerk gesloten.

Paasdienst met paasontbijt in de Markuskerk

In de S'amen die dit weekend verschijnt, staat dat er op Paasmorgen een 'paasjubel' is met bekende paasliederen, gevolgd door het paasontbijt. Dat is omgedraaid. Om 9.00 uur begint het ontbijt, om 9.45 uur zingen we in de tuin rond de vuurkorf enkele paasliederen. Daarna gaan we de kerk in voor de Paasdienst.

Ds. Ton van Prooijen

PAASONTBIJT



Wanneer: 1 april 2018

Waar: Markuskerk

Aanvang: 09.00 uur.

Welkom IEDEREEN!!!!

Opgeven vóór 29 maart via de intekenlijst in de kerk of telefonisch bij Ellen van Hooijdonk 076-5218365 of ellenenthijs@ziggo.nl

Koffieochtend 3 april

Op dinsdag 3 april is er gewoon Koffieochtend in de Markuskerk (en niet pas in mei zoals abusievelijk vermeld in de laatste 'sAmen). Loop binnen voor een kopje koffie, van 10:30 tot 12:00 uur. De Koffieochtend is er op elke eerste dinsdag van de maand. Info: Miny Smaling, Aletta Vlaardingerbroek, Gijs van Mourik of Rob Snijders.

ALGEMEEN

Lief en Leed

Mw. Aletta Vlaardingerbroek, Nonneveld 739 4811 DV Breda, is na een korte ziekenhuisopname weer thuis.
Mw. Didi Hospers, Burg. Van Gilsstraat 47, onderging een heupoperatie. Ze is inmiddels weer thuis uit het ziekenhuis. Haar man, Jan, is tijdelijk opgenomen in het Annafrij Huis, Sterrenkroos 9, 4823 MD Breda. Een kaartje aan hem is welkom!

Mw. Zus Verhagen-Heil, Argusvlinder 354, is donderdag weer naar huis gegaan. En mw. Irma Jongsma, Meent 295, 4817 NV Breda, ging vrijdag weer naar huis. Beiden vanuit Aeneas. We hopen dat het weer goed gaat thuis.

Wij wensen alle zieken en herstellenden sterkte en goede moed en bidden voor hen om Gods nabijheid.

Berichten voor deze rubriek kunt u doorgeven aan: Loes Winsemius, tel. 0765655595 e-mailadres: winsemius-korfker@versatel.nl.

Gebedsintentie

We nemen de volgende intentie over van de website van Kerk in Actie:

Onlangs riep de Wereldraad van Kerken een dag van vasten en gebed uit voor Zuid-Soedan. In de jonge staat Zuid-Soedan woedt sinds 2013 een wrede burgeroorlog. Van de totale bevolking van tussen de 7,5 en 10 miljoen, zijn twee miljoen mensen het land ontvlucht. Rond de 1.9 miljoen zijn in eigen land op drift geraakt. Twee derde deel van de overgebleven bevolking zal voorjaar 2018 te kampen krijgen met ernstige voedseltekorten. Wij vragen uw voorbede voor de bevolking van Zuid-Soedan. Wij bidden in het bijzonder om vrede en gerechtigheid voor onze zusters en broeders in de Republiek Zuid-Soedan. Wees uw kinderen nabij, nu ze geconfronteerd worden met honger, onveiligheid, misbruik en geweld, en voer hen tot vrede, gerechtigheid en welzijn. We bidden voor kwetsbare kinderen, meisjes, vrouwen en mannen, blootgesteld aan schending van hun rechten en aan gewelddadigheid. We smeken om uw bescherming, we bidden dat er goede actie ondernomen zal worden met het oog op verbetering van hun situatie. We bidden ook om vreedzame en veilige werkomstandigheden voor alle hulpverleners en hulporganisaties in de frontlinie. We bidden dat ze hun leven zeker mogen zijn en dat ze hun humanitaire werk onder veilige omstandigheden kunnen verrichten.

Heer, hoor ons in ontferming aan! Mogen wij altijd hongeren naar gerechtigheid. Mogen we het onrecht overwinnen, dat mensen schaadt. Mogen we altijd dorsten naar vrede. Mogen we onveiligheid, lijden en ontworteling overwinnen. Mogen we altijd vol verlangen zijn om zorgzaam met elkaar en onze leefomgeving om te gaan. Mogen onze gebeden ons voeren tot actie en verandering! Amen

COLLECTEN

	JK	MK	18 maart
Diaconie	€ 118,10	€ 75,50	
Kerk	€ 120,85	€ 75,82	
3 ^e collecte	€ 143,99	€ 65,10	
		(KIA: 40 dagencollecte)	

VOOR UW AGENDA

Bent u voor het eerst in de Johannes- of Markuskerk? Hartelijk welkom. Wij willen u beter leren kennen en hopen dat u zich snel bij ons thuis zult voelen. Wij nemen aan dat u die behoefte ook heeft. Schrijf uw naam, adres, woonplaats en telefoonnummer op een papiertje en deponeer dat in de collectezak. Wij nemen dan z.s.m. contact met u op. Wilt u onze Kerkgroet wekelijks digitaal ontvangen? Mail dan uw e-mail gegevens naar kerkgroetmiddenzuid@gmail.com

De eerstvolgende Kerkgroet

Deze verschijnt op zondag 1 april 2018. Kopij uiterlijk donderdag 29 maart 2018 vóór 12.00 uur zenden aan: kerkgroetmiddenzuid@gmail.com